

**Bethel Tempel Nijmegen**  
**Zondag 5 april 2020**  
**Voorganger Timothy Then**

**- Thema -**  
**Het leven is voor mij Christus**

**RIVM: Dodental coronavirus stijgt met 164 naar 1651 personen**

Zo luidde gisteren, op 4 april 2020, een van de koppen in de krant. Wij krijgen sinds de uitbraak van het coronavirus iedere dag op het nieuws te horen hoeveel mensen sinds de laatste update zijn overleden. Het aantal coronadoden in Nederland, in Europa en de rest van wereld wordt constant bijgehouden.

Maar waarom wil men eigenlijk weten hoeveel mensen er elke dag sterven? Het antwoord is natuurlijk duidelijk. De overheid en alle deskundigen op het gebied van het bestrijden van het coronavirus willen allen weten of de maatregelen die zij nemen werkelijk de juiste zijn. Daarnaast wil men de burger blijven wijzen op de ernst van de situatie en hoe we ervoor staan.

**De dood actueel**

We kunnen zeggen dat de dood heel actueel is. Niet dat hij ooit weg is geweest, maar we worden iedere dag ermee geconfronteerd. Er zijn velen zelfs die de dood van nabij hebben gezien, omdat een familielid, een vriend, een kennis of een collega aan de gevolgen van het coronavirus is overleden.

Als de dood zo actueel is, moeten wij onszelf dan niet de belangrijke vraag stellen: 'Hoe kan ik me voorbereiden op de dood?' Trouwens, we hoeven niet aan het coronavirus te sterven. We kunnen op zoveel andere manieren aan onze einde komen. De dood komt in allerlei vormen en kijkt niet naar wie we zijn en hoe oud of jong we zijn. De vraag is: zijn we bereid om de eeuwigheid in te gaan?

Vele zaken zijn in deze crisistijd van ondergeschikt belang. We denken aan allerlei evenementen en sportgebeuren. Zelfs de Olympische Spelen worden uitgesteld tot 2021. Wat op dit moment telt, zegt men, is onze gezondheid. En dat is zeer zeker niet onbelangrijk. Wat echter nooit in de media wordt aangehaald, is onze geestelijke gezondheid en hoe deze ervoor staat. Hoe men er ook overdenkt, een ding is zeker: uw en mijn geestelijke leven is niet van ondergeschikt belang, noch in deze crisistijd, noch straks, mocht de Heere God ons genadig zijn, wanneer deze crisis voorbij is.

## Het gebed van Mozes

Er waren mensen in de Bijbel die aan God vroegen om hen te onderwijzen aangaande hun voorbereiding op het eeuwige. Een ervan was Mozes. In Psalm 90 vinden wij een gebed van hem voor zichzelf en het volk van Israël dat hij op dat moment leidde.

### Psalm 90

**<sup>12</sup>Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.**

Het is een korte zin uit dat gebed van Mozes, maar deze heeft inhoudelijk een belangrijke boodschap voor een ieder van ons.

## I LEER ONS ZÓ ONZE DAGEN TELLEN

### Psalm 90

**<sup>12</sup>Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.**

Tijd is iets wat je kunt tellen. Mozes telde echter niet de jaren, maar de dagen. Hij was ervan bewust dat het leven kort is. Het Woord van God vergelijkt ons aardse leven zelfs met damp.

### Jakobus 4

**<sup>14</sup>u, die niet weet wat er morgen *gebeuren zal*, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte *tijd* verschijnt en daarna verdwijnt.**

Iemand heeft ooit gezegd: Niemand is zo blind als de persoon die niet wil zien. Sommigen handelen en wandelen alsof ze voor eeuwig op aarde leven. Ze willen niet zien en weigeren te beseffen dat het elk moment afgelopen kan zijn.

Mozes bad echter God om bewustwording onder het volk van Israël. Dat het volk zo zou leven dat zij gereed zijn om voor God te verschijnen.

### Amos 4

**<sup>12</sup>Daarom zal Ik zó met u handelen, Israël, dat Ik u dit zal aandoen.**

**Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël!**

Een van de werken van de Heilige Geest is de mens overtuigen van zijn zonden. En wanneer wij door de Heilige Geest overtuigd worden van onze zonden, dan dienen wij onze zonden aan God te belijden. Dat was ook wat David deed toen God hem daarvan overtuigde.

### Psalm 51

**<sup>5</sup>Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde *staat* mij voortdurend voor ogen.**

**<sup>6</sup>Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U *rechtspreekt* en rein bent wanneer U oordeelt.**

Het moet duidelijk zijn: bewustwording moet ons leiden tot belijdenis. Hoe staat het met ons? Bidden wij ook tot God: “Leer ons zó onze dagen tellen!”

## II DAT WIJ EEN WIJS HART VERKRIJGEN

### Psalm 90

<sup>12</sup>Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.

We moeten zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Iemand die bewust is van het korte leven, zal ook eerder bewuste keuzes maken, dan iemand die helemaal niet beseft dat het leven zo voorbij kan zijn.

Een wijs hart verkrijgen is waar de gelovige naar verlangt. Want een wijs hart gaat wijs om met het leven. Een wijs hart zoekt niet het tijdelijke, maar het eeuwige. Een wijs hart bedenkt niet de dingen van de wereld, maar de dingen die van boven zijn. Een wijs hart zoekt boven alles God, de Schenker van het leven.

### Spreuken 10

<sup>8</sup>Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.

### Spreuken 15

<sup>14</sup>Een verstandig hart zoekt kennis, maar de mond van dwazen voedt zich met dwaasheid.

### Spreuken 3

<sup>5</sup>Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je *eigen* inzicht niet.

<sup>6</sup>Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.

Een wijs hart is onontbeerlijk, willen we iets leren van God. Een hart dat volkomen op Hem vertrouwt, is essentieel, willen wij ons voorbereiden op het eeuwige, dat komen zal.

Wat voor een hart bezit u? Voordat u verder leest, bid God op dit moment om u een hart te geven dat geheel op Hem vertrouwt en niet op uw eigen inzicht. Bid God om een wijs hart en Hij zal het u schenken.

### Jakobus 1

<sup>5</sup>En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij *die dan* vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

## Christus het Leven

Een wijs hart bereidt zich voor op de dood en de eeuwigheid. Maar hoe doen wij dat? De apostel Paulus vertelt ons zijn geheim, dat hij maar al te graag met iedereen wil delen.

### Filippenzen 1

**<sup>21</sup>Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.**

In dit vers vinden wij het leven en het sterven samen in één korte zin.

Paulus vertelt ons hier hoe wij ons op de dood kunnen voorbereiden, namelijk door met Christus te leven en te wandelen. Voor Paulus was het leven Christus! Christus stond centraal in zijn leven en Christus was de Bron van zijn leven.

### Ons voorbereiden op de dood doen we dus door te leven ín, mét en vóór Jezus!

Als Christus het leven is, dan is het sterven winst, maakt Paulus ons duidelijk. M.a.w. als Jezus uw leven is, dan is de dood geen probleem meer! Dan is de dood puur winst!

Er zijn mensen die bang zijn voor de dood en elk van hen heeft daarvoor zijn of haar eigen reden. Er is echter een reden, slechts een, waarom men voor de dood bang moet zijn! En dat is wanneer het sterven een verlies is! Het is een goede reden om echt angstig te zijn: wanneer Jezus niet uw leven is! Zonder Jezus staat u straks met lege handen voor God. Zonder Jezus is het sterven een groot verlies! Dat is pas beangstigend.

Maar het kan ook anders, heel anders! Voor Paulus was het sterven geen verlies, maar juist het tegenovergestelde! Voor hem was het sterven winst. En niemand is bang voor winst! We kijken juist uit naar winst! En zo keek Paulus ook uit naar zijn winst.

Wat Paulus' winst was? Dat lezen wij in hetzelfde Filippenzen 1

### Filippenzen 1

<sup>21</sup>Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.

<sup>22</sup>Maar *blijf* ik leven in het vlees, *dan betekent* dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.

<sup>23</sup>Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste,

Hier hebben wij Paulus' verklaring betreffende zijn winst. Sterven of heengaan betekende voor Paulus bij Christus zijn! En hij voegde het volgende daaraan toe: want dat is verreweg het beste! Om straks voor eeuwig bij Christus te zijn, is het beste wat u en mij kan overkomen!

Met andere woorden: Het leven is voor Paulus Christus en het sterven is bij Christus zijn.

Je voorbereiden op de dood, betekende voor Paulus niet dat je passief moet zijn en constant moet uitkijken naar de dood. Nee, hij spreekt in vers 22 over 'vruchtbaar werk'. Vruchtbaar werk betekende voor Paulus het winnen van de verlorenen voor Christus en het opbouwen en het bemoedigen van de gelovigen.

Als u een gelovige bent, dan kunt u precies hetzelfde doen wat Paulus deed, zodat ook u vruchtbaar werk voort kan brengen.

### **Dubbele winst**

Het laatste hoofdstuk van de Bijbel leert ons dat Jezus terug zal komen en dat Hij ons zal belonen naar onze werken.

### **Openbaring 22**

**<sup>12</sup>En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.**

Wordt dat straks geen dubbele winst: bij Jezus zijn én loon van Hem ontvangen? Wat een glorie zal dat zijn!

Laten wij ijverig zijn, net als de artsen en de verpleegkundigen die nu met heel hun hart en ziel werken om coronapatiënten te redden van de dood. Laten wij instrumenten zijn in Gods handen om hen die verloren zijn te redden van de eeuwige dood, zodat ook ons werk vruchtbaar werk mag zijn.

### **Thuis bij God**

Afgelopen vrijdag, op 3 april, had ik het voorrecht om te mogen spreken op een begrafenis van een geliefde zuster in de Heer. Bovenaan haar rouwkaart staat de tekst:

Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.  
Filippenzen 1:21

Omdat ik deze zuster van nabij kende, kan ik zeggen dat zij met Jezus, haar Heer en Verlosser, gewandeld had. Jezus was haar leven en zij was tot op hoge leeftijd ijverig in de dienst van haar Heer, totdat Hij haar thuishaalde op 89-jarige leeftijd. Ook voor haar was het leven Christus en het sterven winst. Zij is nu voor eeuwig thuis bij onze hemelse Vader.

### **Bent u voorbereid?**

Er zijn vragen die wij niet kunnen stellen, zoals: hoeveel dagen heeft u nog te leven? Natuurlijk weet niemand dat. Maar ik kan u wel vragen: Bent u voorbereid op de dood?

Als u op dit moment Jezus niet kent en u ziet uw toekomst angstig tegemoet, maak Jezus dan uw leven. Bekeer u van uw zonden en geloof in het verlossend werk van Jezus aan het kruis, laat u zich dopen en gehoorzaam Zijn Woord. En zoek een Gemeente die het Woord recht snijdt. Volhard in het geloof en leef tot de eer van God en ook u kunt zeggen: "Het leven is voor mij Christus, het sterven is voor mij winst!"

**Amen!**

**Wilt u reageren op deze overdenking, dan kunt u een mail sturen naar [bethel.tempel@gmail.com](mailto:bethel.tempel@gmail.com)**

**Ik bid u een vruchtbaar leven in Christus toe!**