

**Bethel Tempel Nijmegen  
Zondag 29 maart 2020  
Voorganger Timothy Then**

**- Thema -  
Ongekende tijden vragen om ongekende besluiten**

## **INLEIDING**

Sinds de uitbraak van het coronavirus heb ik veelvuldig het woord 'ongekend' voorbij zien komen. Door de uitbraak en de gevolgen daarvan, heeft men het over ongekende tijden. Men heeft het over een ongekende situatie. Men heeft het over ongekende maatregelen. Men spreekt over een ongekende noodplan voor de economie. Ook spreekt men over een ongekende nationale crisis. Een economieprofessor schreef: 'We staan voor een economische crisis van ongekende omvang.' En zo kan ik wel door blijven gaan.

Door het coronavirus zijn er wereldwijd al duizenden mensen gestorven. Nog vele duizenden anderen liggen op de intensive care. Dan zijn er nog honderd duizenden mensen die besmet zijn en laten wij niet vergeten degenen die nog niet getest zijn. Ik weet niet wat de coronacrisis met u doet, maar deze crisis beheerst de hele wereld, het nieuws, de kranten, alles! Deze crisis heeft overduidelijk invloed op elk aspect van de maatschappij, de economie en ons persoonlijk leven.

## **Geestelijke lessen**

U verwacht het misschien niet, maar het coronavirus heeft ons ook geestelijke lessen te leren. Het zijn belangrijke lessen voor iedereen of je gelovig bent of niet.

## **Eerste les**

De tekst voor deze overdenking kunt u vinden in het Evangelie van Lukas, hoofdstuk 13.

Lucas 13

<sup>1</sup>Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had.

<sup>2</sup>En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle *andere* Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben?

<sup>3</sup>Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

<sup>4</sup>Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle *andere* mensen die in Jeruzalem wonen?

<sup>5</sup>Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

Er kwamen mensen bij Jezus om Hem te vertellen dat Pilatus, de toenmalige stadhouder van Judea, Galileeërs had gedood en hun bloed had vermengd met het offer dat ze brachten. Wat een verschrikkelijke gebeurtenis. Wat een afschuwelijke wrede daad van Pilatus.

Jezus hoorde hun bericht aan en reageerde daarop met twee geestelijke lessen.

Laten wij nogmaals de reactie van Jezus lezen:

<sup>2</sup>En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle *andere* Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben?

<sup>3</sup>Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

<sup>4</sup>Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle *andere* mensen die in Jeruzalem wonen?

<sup>5</sup>Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

Jezus wist precies hoe sommige mensen op dat moment over deze verschrikkelijk gebeurtenis dachten. Sommigen dachten namelijk dat mensen, die nare dingen meemaken, haast wel slechter moeten zijn dan anderen. Anders gezegd: er waren mensen die vonden dat ze beter waren dan anderen, omdat zij nooit iets naars meemaakten.

Jezus maakte echter heel duidelijk dat ellende, rampen en strijd ieder mens kan treffen! Niemand is van zichzelf beter dan een ander. Dat wij niet getroffen worden door ellende, een ramp, een ziekte of het coronavirus, is géén teken dat wij zonder zonden zijn. Dat wij nog leven, hebben wij puur te danken aan de Heere God. Het is puur genade! Dit is de eerste les die Jezus ons hier leert.

## **Tweede les**

Wat Jezus vervolgens zei, was zeer verrassend.

Tot tweemaal toe, in vers 3 en vers 5, zei Jezus het volgende:

“Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.”

De tweede les is dit: Bekeert u!

Het was verschrikkelijk wat Pilatus had gedaan met die Galileeërs! Ook was het verschrikkelijk dat 18 mensen hun leven verloren, omdat er een toren op hen viel. “Maar ook jullie zullen omkomen als jullie je niet nu bekeren!”, maakte Jezus hun duidelijk.

Jezus had het niet zozeer over het omkomen door een ramp, maar over het omkomen door de zonde! Omkomen door de zonde, kun je stoppen door je te bekeren tot God.

Het coronavirus is verschrikkelijk, dat staat vast! Het heeft vele, vele slachtoffers gemaakt en zal ongetwijfeld nog meer slachtoffers maken. Het zondevirus maakt echter van alle mensen slachtoffers, want ieder mens is namelijk besmet met het zondevirus.

Het coronavirus kan mensen doden, maar door het zondevirus zullen alle mensen omkomen. Helaas zien velen dit niet. Sommigen vinden het coronavirus erger dan het zondevirus.

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, worden besmette mensen geïsoleerd, of met een mooi woord, in quarantaine geplaatst. Het zondevirus zal de mens echter voor eeuwig van God scheiden.

Jezus waarschuwde de mensen, omdat Hij van hen hield en niet wilde dat zij verloren zouden gaan. Uiteindelijk ging Hij veel verder dan alleen maar het waarschuwen. Hij nam alle zonden van de mens op Zich en ging naar het kruis om de dood, het loon van de zonde, te moeten doorstaan, maar ook om diezelfde dood te overwinnen.

### **Ongekende bekeringen**

Ik zei u eerder: het coronavirus heeft ons belangrijke lessen te leren.

Door de uitbraak van het coronavirus maakt men nu een ongekende crisis mee en neemt men ongekende maatregelen. Op geestelijk vlak echter, vraagt dezelfde crisis om ongekende, wereldwijde bekeringen! Ik hoop en bid dat deze les ook bij u opkomt. De mens dient nu het nog kan, zich te bekeren.

Zonder bekering zal iedereen omkomen en de eeuwige dood tegemoet gaan. Voor eeuwig gescheiden van God, de Schepper en Redder van deze wereld. Alleen ware bekering bereidt ons voor op het eeuwige leven dat God aan ieder zal geven die tot Hem komt.

### **Ongekende toewijding**

Bent u een christen, laat deze crisis u dan dichter tot God drijven. Neem ongekende maatregelen in uw leven om Jezus meer toegewijd te zijn dan ooit. Dien God met ongekende liefde, ongekende overgave, ongekende toewijding en ongekende trouw!

Nu wij vanwege het coronavirus geen samenkomsten kunnen houden, betekent dat niet dat wij geestelijk niet kunnen groeien of stand kunnen houden. Laten wij een voorbeeld nemen aan hen die op dit moment vervolgd worden vanwege het geloof. Zij die ondanks langdurige en eenzame opsluiting toch God getrouw blijven. De vervolgte broeders en zusters laten ons zien wat ongekende toewijding aan Jezus inhoudt.

Laat u vuur voor Jezus meer dan ooit branden. Wees getrouw aan uw Heer! Onderzoek Gods Woord en leef ernaar. Wees een zegen voor hen die God niet kennen. Bid voor de corona slachtoffers, dat zij genezen mogen en bid voor hun redding. Bid voor de artsen en verpleegkundigen die zo hard werken voor hun patiënten. Bid voor de overheid voor wijsheid en Gods leiding.

## **Bekering**

Wilt u zich bekeren van uw zondige leven? Vraag (bid) dan Jezus om in uw leven te komen. Geloof dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Belijd uw zonden aan God en heb berouw daarover en ontvang Zijn vergiffenis. Keer uw oude leven de rug toe en volg Jezus met heel uw hart. Laat de Heilige Geest u vormen en geheel heiligen (geheel apart zetten voor God), zodat u heilig voor God kunt leven.

God leert u kennen door met Hem te wandelen en Zijn Woord te onderzoeken. Hebt u nog geen Bijbel? Koop er een of download gratis een Bijbel app.

Gaat u nog niet naar een Gemeente, zoek er een. Een gemeente die het Woord van God recht snijdt.

Heeft u vragen of een reactie op deze boodschap, dan kunt u een mail sturen naar [bethel.tempel@gmail.com](mailto:bethel.tempel@gmail.com).

Ik bid u Gods onmisbare overtuiging toe!

Amen!