

**Bethel Tempel Nijmegen**  
**Zondag 22 maart 2020**  
**Voorganger Timothy Then**

**- Thema -**  
**Alleen met God**

***Een wereld in crisis***

Het zijn buitengewone tijden. We maken dingen mee die wij niet eerder hebben meegemaakt. Door de corona-uitbraak is het leven van vele miljoenen mensen ontregeld. De impact van het coronavirus is wereldwijd te voelen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de corona-uitbraak officieel tot een pandemie uitgeroepen. Verschillende landen gaan op slot en burgers worden geacht om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Coronavirus legt het dagelijks leven plat.

***Aansporing tot waakzaamheid***

Voor de gelovigen moet de wereldwijde uitbraak van het coronavirus een reden zijn om de woorden van Jezus zeer serieus te nemen. 2.000 jaar geleden had Hij Zijn wederkomst voorzegd en de tekenen die daaraan vooraf gaan.

**Mattheüs 24**

<sup>3</sup>Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

<sup>4</sup>En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.

<sup>5</sup>Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

<sup>6</sup>U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

<sup>7</sup>Want het *ene* volk zal tegen het *andere* volk opstaan, en het *ene* koninkrijk tegen het *andere* koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

God is niet alleen de wereld aan het wakker schudden, maar ook de gelovigen, die geestelijk in slaap zijn gevallen. Jezus roept ons op om waakzaam te zijn en om ons gereed te maken op Zijn wederkomst.

**Mattheüs 24**

<sup>36</sup>Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.

<sup>37</sup>Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

<sup>38</sup>Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging,

<sup>39</sup>en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

<sup>40</sup>Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.

<sup>41</sup>Er zullen twee *vrouwen* malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.

<sup>42</sup>Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

<sup>43</sup>Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken.

<sup>44</sup>Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

## Teruggeworpen op God

Door de huidige omstandigheden wordt iedere gelovige teruggeworpen op God. Hij is ons enige hoop en houvast in deze ernstige tijden. Hij is onze zekerheid in deze onzekere tijden. Hij is onze schuilplaats en daarom hoeven wij niet te vrezen.

Psalm 46

<sup>2</sup>God is ons een toevlucht en kracht;

Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

<sup>3</sup>Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van *plaats* en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.

We worden teruggeworpen op God Die wij te allen tijde kunnen vertrouwen. Kunt u samen met de psalmist, zeggen: "Heere, ik vertrouw op U!"?

Psalm 91

<sup>2</sup>Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!

## ***Alleen met God***

Vanwege het coronavirus zijn vele bedrijven gesloten en evenementen afgelast. Ook vele kerken zijn gesloten, inclusief die van ons.

Dit is een goed moment voor ons om helemaal alleen met God te zijn. Dit is het moment voor ons om onze relatie met onze Heere meer inhoudt te geven. Dit is het moment om onze God beter te leren kennen. Hem kennen is uiteindelijk het eeuwige leven!

Johannes 17

<sup>3</sup>En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

In de Bijbel vinden wij verschillende momenten in het leven van Jezus, onze Heer, dat Hij alleen het aangezicht van Zijn hemelse Vader zocht. Het waren heilige en machtige momenten!

#### Markus 1

<sup>35</sup>En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar.

#### Lucas 4

<sup>42</sup>Toen het dag geworden was, ging Hij naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats. De menigten zochten Hem en kwamen bij Hem en probeerden Hem tegen te houden, opdat Hij niet van hen weg zou gaan.

#### Mattheus 14

<sup>23</sup>En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.

Nu er voorlopig geen samenkomsten zijn, kunnen ook wij onze kans grijpen om alleen met God te zijn. Misschien is dit het moment voor u om uw gebedsleven echt op te pakken en Gods Woord te bestuderen.

#### Mattheüs 6

<sup>6</sup>Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

### ***Alleen met God is belonend***

Elke keer wanneer Jezus alleen met Zijn hemelse Vader was geweest, gebeurde er direct daaropvolgend bijzondere en wonderlijke dingen.

Zou het niet bijzonder zijn, wanneer wij geestelijk sterker en stabiel terugkomen in Gods huis, omdat wij alleen met God zijn geweest? Zou het niet geweldig zijn, wanneer wij actiever en toegewijder terugkomen, omdat wij heel dicht bij God zijn geweest?

#### Psalm 73

<sup>28</sup>Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn.  
Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE,  
om al Uw werken te vertellen.

#### Jesaja 40

<sup>29</sup>Hij geeft de vermoeide kracht  
en Hij vermeedert de sterkte van wie geen krachten heeft.  
<sup>30</sup>Jongeren zullen moe en afgemat worden,  
jonge mannen zullen zeker struikelen;

<sup>31</sup>maar wie de HEERE verwachten, zullen *hun* kracht vernieuwen,  
zij zullen *hun* vleugels uitslaan als arenden,  
zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,  
zij zullen lopen en niet moe worden.

Alleen met God zijn, betekent echter niet dat wij niets voor anderen kunnen betekenen! Ook vanwaar u bent, kunt u een zegen zijn voor anderen.

### **Wat u kunt doen**

- Bid voor families die door het coronavirus hun geliefde(n) kwijt zijn geraakt;
- Bid voor allen die getroffen zijn door het coronavirus;
- Bid voor de regering, de artsen, etc.
- Bid voor de eenzamen;
- Bid voor de gemeente.

### **Slot**

Zie deze tijd van crisis als een moment om dichter tot God te komen en een kans om een zegen te zijn voor de mensen om ons heen.

Moge de Heere God ons geloof versterken en ons allen genade zijn. In Jezus' naam.  
Amen!